



**Islands præsident
Guðni Th. Jóhannessons
tale på konferencen
„Far for livet“**

**København
den 16. marts 2022**

Kære konferencegæster!

Jeg er glad for at have fået denne mulighed for at holde en kort tale til jer. Det er en vigtig sag, og konferencen vil sikkert blive succesrig. Jeg har været præsident i næsten seks år, men inden da arbejdede jeg i lang tid i den akademiske verden. Jeg savner konferencer – måske ikke lige alle foredragene, men det var så sjovt at møde folk, som brændte for det samme som én selv. Jeg skynder mig dog at tilføje, at det også ofte sker nu, på det område hvor jeg nu er beskæftiget.

Men al konferencepostyret kunne selvfølgelig betyde, at man var væk fra børnene, for eksempel i weekenderne, hvor det havde været så rart at kunne gå i svømmebadet eller tage en tur i det grønne. Til gengæld bor jeg i et land, hvor fædre har rige muligheder for og ret til at være sammen med børnene i deres første leveår. Jeg vil ikke bruge disse ganske få ord på at beskrive dette system i detaljer. I kan bare google årstal og statistik, ligesom jeg sagde til de studerende på universitetet i “gamle dage”.

Jeg vil hellere understrege noget andet, som måske ikke kommer lige så tydeligt frem i sådanne oplysninger, nemlig hvor vigtigt det var for mig, som far, at kunne tage aktivt del i børnenes opdragelse, og forhåbentlig også for dem.

Jeg vil ligeledes understrege, hvor vigtigt dette er for samfundet som helhed. Island er på vej til at opnå fuld ligestilling mellem kønnene. Der er stadig arbejde, der skal gøres, men jeg er 100 % sikker på, at den lige ret til barselsorlov har stor betydning for vores gode resultater i de senere år og årtier. I et dynamisk ligestillingssamfund hviler ansvaret for

opdragelsen ligeligt på begge forældres eller værgers skuldre, uafhængigt af deres køn. Og vi vil alle have gavn af den indretning, ligegyldigt hvordan man ser på sagen. Børnene vil have glæde af det, og det er for længst bevist, at desto større ligestillingen er mellem kønnene, desto større er trivsel og velbefindende, fredsommelighed og økonomisk vækst – og den er jo også vigtig.

Jeg plejer ikke at tale meget om mine børn offentligt, men jeg vil tillade mig at nævne her, at når I lytter til denne tale, at så har jeg forhåbentlig kunnet indrette mit dagsprogram her i Island på den måde, at jeg kan nå at køre et af børnene til træning, tage en kat til dyrlæge med et andet og endelig nå en koncert med det tredje. Samtidig er Eliza, min kone og børnenes mor, i Washington, hvor hun har mødt den amerikanske førstedame til en begivenhed, hvor hun blandt andet talte om Islands succes inden for kønnenes ligestilling.

Det ligger selvfølgelig også inden for mine arbejdsopgaver at præsentere Islands stilling på dette område – det er jo det, jeg gør netop nu med denne hilsen. Men der kommer desværre også tider, hvor arbejdet nødvendigvis må komme først og familien vente. I dette samfund, som vi har skabt, er det et evigt puslespil, evige kompromiser og hurtige redninger, hvor man må veje for og imod, hvad der har betydning i det lange perspektiv. Så er det godt at huske på, at man kun er forsker eller noget andet, for eksempel præsident, i en begrænset periode, men far for livet.

Tak!